



Bu gün konuştuğumuz, yazdığımız, okuduğumuz Türkçe Türkçe değil. Ana dilimiz olan Türkçe kaybolmuştur. Türkçeyi Türkçe yapan kalıbından önce ruhudur. Yunus Emre'yi yedi yüz yıldan beri yaşatan işte bu ruhtur.

KAYBOLAN TÜRKÇEMİZ

Ben yıllardan beri Türkçeyi arıyorum. Ana dilimiz kaybolmuştur, O'nu arıyorum Bende bu isteğe başlanmıştır. Günün birinde Şemsettin Sami'nin Kamus-u Türkisinde «açık» kelimesini okuyorum. Eser sahibi bu kelimeye örnek olarak «açık meydan» diyor! Siz Türkçede açık meydan diye bir söz işittiniz mi, gör düünüz mü? Meydan üstü açık olan bir yerdir. Açık meydan sözü Türkçe olmayan bir sözdür, uydurmadır. Merak edip açık sözü için yazılan parçayı incelemiştım. Bu parçada yedi tane Türkçe yanlış bulmuştum. Günün birinde Ankara'da Türk Dil Kurumunun toplantısında bulunuyorum. Orhan Fakı Gökay'la bu konu üzerine görüşüyoruz.

— Ne olursun Baltacıoğlu, bir de birlikte inceleyelim şu açık kelimesini, dedi.

— Buyrun, kütüphaneye gidelim, dedim. Gittik. Kamus-u Türki'nin açık kelimesini dikkatle inceledik. Sonunda yediden de çok yanlış bulduk...

Türkçe kaybolmuştur.. Hele öz Türkçe akımından sonra büsbütün kaybolmuştur. Bütün günlük basın, okul kitapları, radyo konuşmaları, ajans haberleri Türkçe yanlışları ile doludur. Niçin böyle oldu? Ana dilimiz niçin kayboldu? Suç dil devriminde midir? Değil. Çünkü Türkçe dil devriminden çok önce, Osmanlı'nın saldırımı ile kaybolmuştur.

Kaybolan Türkçeyi bulmak için ne yapmalı? Hiç olmazsa, Yunus Emre'ye kadar dönmeli. Yunus Emre'nin yedi yüz yıldan beri ölmek bilmeyen, dipdiri dilinin yaşama gücü ne olduğunu anlamalı. Emre'nin yaşama sırlarını elde ettikten sonra Türkçeyi diriltmeli. Şimdiye kadar elde ettiğim en kesin kanı şudur: Dili dil yapan, dili millet dili yapan ne grameridir, ne de sentaksı, şimdilik «dil geleneği» diyebileceğimiz dilin zevki, tadıdır.

Işte Türk halkının, ümmi Türklerin konuştuğu Türkçeyi Türkçe yapan, Yunus Emre'yi yaşatan, bütün Osmanlıca kelimelerine karşı Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini dinî millî bir tören olumuna getiren

bu dil geleneği, bu dil tadıdır. Onsuz ne gramer, ne sentaks, ne dil vardır. Diller bilincealtı olan bu varlıkla var

durmayıp yazıyorum, durmayıp konuşuyorum. Kur'an'da bunun için ana dilimize çevirmiştım. Bu çevirme-

nat probleminin henüz anlaşılmamış, kavranmamış olmasını değil mi? Beş çocuklu bir baba için bu gerçeğin ne kadar acıklı olduğunu düşünün.

Dil bilginlerinin, dil devrimcilerinin, dil öğretmenlerinin kavraması gerekli olan ruh gerçeği şudur: Dilsiz milliyet olmuyor, geleneksiz dil olmuyor, halksız gelenek olmuyor. Öyleyse kaybolan dilimizi arayıp bulalım.

Yazan: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

lurlar, yine onunla yok olur ar. Artık dilin ne olduğunu e olmadığımı doğru olarak nıyalım. Vakit geçiyor!..

Bu konuda yıllardan beri

nin yalnız sekiz bin tane basılıp yalnız sekiz bin tane satılmış olması neyi gösterir? Bu memlekette dil probleminin, din probleminin, sa-

İKTİSAT DÜNYASI İKTİSAT

Vergi arttırılması yerine vergi indirimine gidilecek

Şehrimize gelen Maliye Bakanlığı İleri gelenlerinden birisi, muhabirimize vergi sistemimizin, doktrin, ideoloji ve politika dışı olup, İleri memleketler olan Amerika, Almanya, Fransa mütehasısları tarafından hazırlanan raporlar da gözönüne alınarak yürütüldüğünü ve ekonomik huzurun bu konuda sarfolunacak çabalara bağlı bulunduğunu ifade etmiş, devamla, «İktisadi sistemde huzur isteniyorsa uzun vadede bir ekonomi plânlaması içinde vergi arttırması yerine indirmeye gidilecektir. İkinci temel unsur, modern vergi sisteminde mallı teşkilâtın reformudur. Mükellefle işbirliği yapacak tipte maliye memuru yetiştirilmesi gerek. Genel vergi hukuku, Vergi usul kanunu yeniden gözden geçirilerek günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. Beyan esasının mánalandırılması, daha pratik ve rasyonel hale getirilmesi reform içinde mütalâa edilir. Servet beyanı korkutucu, örkütücü olmaktan çıkarılmalı, daha basitleştirilmelidir. Bu arada memleketimizde yeni uygulanan uzlaşma müessesesi, ihtilâfları azaltmakta ve hataların üst organları meşgul etmesini önlemektedir. Zıralı sabahı gelir vergisine tabi tutmakla beraber, maliye teşkilâtını bu yönden eğitime tabi tutmalıdır. Gelir vergisinin tarım kazançları kısmında bünyevi sebepten dolayı hayale kapılmamak gerek. Fransada zıralı sektör millî gelirin yüzde yirmisini teşkil eder, ancak vergi olarak tüm miktarın yüzde birini ödemektedir. İlmî bakımdan gerçek budur. Türkiyedeki bütün arazi değerlenmesi realist bir görüşle yapılacaktır. Ve dünya bir kazanç sağlayacaktır.» demiştir.

SABUNLUK DONYAĞI KARABORSADA

Et ve Balık Kurumunun bir müddet önce Amerika'dan ithal etmiş bulunduğu sabunluk donyağlarının satışına hâlâ başlanamamış bulunması, piyasa çevrelerinde çeşitli yorumlara yol açmaktadır. Bu çevrelere göre, tevzi edilecek donyağının kilosu 4 lira civarında olacak. Bu şekildeki fiyat yüzünden karaborsa yapanlara fırsat yaratılacaktır. İhtiyaç sahipleri donyağı fiyatlarının bir an önce açıklanarak tevziatın yapılmasını istemektedirler.

ORTAK PAZARDA PORTAKAL

Üç mağrip ülkesi Ortak Pazar nezdinde ortak bir teşebbüste bulunmuşlardır. Mağrip ülkeleri, Ortak Pazar Yürütme Kurulunun portakalla ilgili kararını protesto etmişlerdir...

Bakanlar Konseyi 10 Aralık'tan önce başka bir karar almazsa Yürütme Kurulunun portakalla ilgili kararı yürürlüğe girecektir.

Ortak Pazar Yürütme Kurulunun kararı İtalyanın portakal mahsulünü korumaktadır. İtalya haric bütün Ortak Pazar ülkeleri ve ortak pazara portakal satan İspanya, İsrail ve mağrip ülkeleri gibi ülkeler bu karar aleyhinde olduklarını açıklamışlardır.

FINDIK İHRAÇ FIATLARI

Ticaret Bakanlığı, fob findık ihraç fiyatlarını tesbit etmiş bulunmaktadır.

29 Kasım tarihinden itibaren dış findık satışları, asgari fiyat rejimine tabi tutulmuş ve asgari fob net ihraç fiyatları şu şekilde tesbit edilmiştir:

1 1966 Mart ayından sonra yapılacak satışlarda yükleme tarihi ne olursa olsun, 100 kilonun asgari fob net ihraç fiyatı 1964 mahsulü için 112 dolar ve 1965 mahsulü için ise 125 dολardır.

2 Satış tarihi ne olursa olsun, 1966 Nisan ve daha sonraki yükleme tarihlerinde, 100 kilonun asgari fob net ihraç fiyatı da 1964 mahsulü için 112, 1965 mahsulü için 125 dολardır.

3 27 Kasım 1965 günü akşamına kadar ihraç lisansı alınan mallar, bu sirküler hükümlerine tabi değildir.

Hazırlayan: Hayri ENGİN

GÜNÜ GÜNÜNE ALTIN PIYASASI

KADIN BEŞLİLER		ARMA BEŞLİLER	
Atatürk	480.00	Atatürk. 1965	472.00
Resat sıra	1440.00	Resat	1375.00
Resat ekstra	1560.00	Hamit	1800.00
Hamit	1010.00	Vahit	1330.00
Dalı	900.00	Ankara. 1927	980.00
Vahit	785.00	Ankara. 1928	1040.00
Aziz	775.00		
KALIN İKIBUÇUKLAR		ZİYNET İKIBUÇUKLUKLAR	
Atatürk	240.00	Atatürk. 1965	236.00
Resat	735.00	Resat	670.00
Hamit	465.00	Hamit	465.00
Dalı	365.00	Vahit	425.00
	335.00	Ankara	560.00
LİRALAR		ZİYNET LİRALIKLAR	
Atatürk	94.40	Atatürk, 1965	95.00
Resat	156.50	Resadiye	210.00
Elgazı	116.50	Hamdiye	175.00
Hamit	115.50	Vahit	130.00
Aziz	101.50	Ankara	120.00
İngiliz erkek	120.00	KULÇE FIATLARI	
İngiliz kadın	115.00	24. á. altın 1 gr.	14.08
(F. R.) Frank	97.00	100 á. gülmüş 1 Krg	600.00
Gülden	98.50	Pilâtin 1 gr.	62.00

HAFİYELER KRALI



Boğazlıçı Üniversitesi

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

Kişisel Arşivlere İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi

İsmayıl Hakkı Baltacıođlu Koleksiyonu



BLTWRT0200305